

KIRKE & SOGN

KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

- *Månedens indlæg*
- *Ny kirkesanger*
- *Stafetten*
- *Krybbespil*
- *Sogneeftermiddage*
- *Suppeaften*
- *Koncert med side by side*
- *Julekoncert i Dorf*
- *Familie gudstjeneste*
- *Renovering af loft i sognegården*
- *Børne og Familie kalenderen*
- *Julen i kirken (jul for de små)*



Dronninglund-Dorf
Pastorat



*Fra Prinsesse Benediktes besøg den 25. september
Foto: Tom Bisgaard Clausenborg*

Dronninglund Sogn

Kirkekontoret

Slotsgade 8D

9330 Dronninglund · Tlf. 98 84 42 43

Åbningstider:

Mandag-onsdag 10-14, torsdag 14-17

Kordegner Rikke Andersen

E-mail: ran@km.dk · Mobil 24 87 11 84

Sognepræst (kbf.) Rune Thomassen

Slotsgade 34 · 9330 Dronninglund

Tlf. 98 84 10 24 · E-mail: rlt@km.dk

Ugentlig fridag: Mandag

Træffes efter aftale. Mobil: 24 87 11 89

Sognepræst Hanne Svensmark

Slotsgade 8D · 9330 Dronninglund

Tlf. 24 87 11 90 · E-mail: hsv@km.dk

Ugentlig fridag: Mandag

Træffes efter aftale.

Øvrige:

Organist Susanne Rasmussen

Mobil: 24 87 11 93

E-mail: ser@km.dk

Kirkegårdsleder,

Dronninglund og Dorf

Henrik Wissing træffes Slotsgade 8D

Mandag-fredag kl. 11.00-12.00

E-mail: heaw@km.dk

Tlf. 98 84 34 77 og efter aftale.

Kirke- og kulturmedarbejder

Ann Lebech Bidstrup

E-mail: anel@km.dk · Tlf. 51 52 02 90

Kirketjener Hans Klausen

Mobil: 61 16 37 31

Menighedsråd

Formand Jens Rasmussen · Lindenovsvej 3,

9330 Dronninglund · Mobil: 24 94 46 46

E-mail: meni2016@gmail.com

Kirkeværgen, Dronninglund Kirke

Finn E. Larsen

Skovbrynet 16 · Mobil: 22 61 95 07

Kirkeværgen, Dorf Kirke

Susanne Hald Kristensen

Kvisselholtevej 17, Dorf

E-mail: sus.h.k@jubii.dk

MÅNEDENS INDLÆG

Liv og død – og noget om tussmørke.

15. september holdt vi for tredje gang mindegudstjeneste i Dronninglund i anledning af verdensdagen for selvmordsforebyggelse. Her er den prædiken jeg holdt, som rummer tanker til alle der sørger, ikke mindst her i juletiden hvor savnet tit bliver ekstra påtrængende.

Prædikenen:

I søndags var jeg inde at se en ny udstilling på Kunsten i Aalborg. Twilight hedder den, og den var placeret i kælderen.

Så der gik man rundt i tussmørke eller skumringsstemning og så på værker, som på den ene eller anden måde handler om krydsfeltet mellem lys og mørke, mellem harmoni og kaos eller katastrofe, mellem liv og død.

Det var både smukt og grimt, noget brød jeg mig ikke om at se på, andet var fascinerende med sine modsætninger, eller når det var som noget smukt voksede ud af noget destruktivt. Men det hele gjorde noget ved mig. Jeg gik der længe.

Midt i det hele stod pludselig dette spørgsmål på en tavle: Hvad tænker du om døden – og livet? Findes der skønhed i dem begge? Hører tankerne til i tussmørket, eller kan vi tage dem frem i lyset?

Det skabte en god eftertænkning om mig, om min egen dødelighed, om dem jeg har mistet gennem tiden – og derfor selvfølgelig også om min mand, som valgte at tage sit eget liv i år 2003.

Og jeg tænkte, at det lys der lever i tussmørket eller skumringstimen godt kan være et

godt og barmhjertigt lys, indimellem når sorgen og smerten er meget tung.

Nede der i Kunstens kælder oplevede jeg ikke det dunkle lys som uhyggeligt, men mere som et rart værn, som tog brodden af nogen af de mere uhyggelige værker, så de faktisk var til at holde ud at betragte.

Men jeg tænkte også på, hvor meget brug jeg har haft og stadig har for at det, der gør ondt i min bagage, også godt må komme med helt ind i lyset engang imellem, så jeg kan tale med andre om både sorg og savn og alle de minder - gode som svære - der knytter sig til mit liv med ham.

Eller bare selv tage det hele frem i lyset og mindes. Ligesom det var rigtig rart at gå ud i lyset igen efter at have været i twilight-zonen. Den oplevelse fik mig til at tænke på i dag og vores samvær her.

For indimellem kan det som efterladt efter selvmord godt føles som om, vi lidt bliver tvunget til at lade mere blive i tussmørket end vi egentlig selv altid ønsker og trænger til, fordi den måde vi har mistet på kan være så svær at forholde sig til for andre mennesker.

Og lige som mørket kan være som en beskyttende kappe, kan det der aldrig får lov til at se dagens lys komme til at vokse og regere og antage næsten monsteragtige dimensioner, fordi vi ikke rigtig har fået lov til at se det an.

Er der nogen, som har gjort sig tanker om livet og døden, er det vel lige præcis sådan nogen som os, og hver især må vi finde vores vej i det gennem både mørke og lys.

Finde ud af hvornår vi behøver at tage det hele frem og se og mærke det og mindes,





og hvornår det godt må ligge lidt mere tilbage i et blødt mørke, hver ting har sin tid. Men i dag mødes vi for i fællesskab at minde og sende en tanke til mennesker, vi mistede fordi de valgte at forlade livet.

Fordi nogen gange er det bare godt at vide og mærke, at det her kan jeg godt være sammen med andre mennesker i, selv om vore historier og tab ikke er ens.

Her er et rum, hvor jeg kan være med min sorg uden at føle den skal pakkes væk, fordi jeg er bange for, hvad den gør ved andre mennesker.

Her kan vi sammen være i lyset, eller hvis vi foretrækker det i tussmørkestemningen, og tænde et lys.

Her kan vi sammen være i eftertanken og give sorgen og smerten og minderne plads. Jeg læste før et stykke fra Paulus, hvor han siger, at han er sikker på at intet kan skille os fra Guds kærlighed – ingen magt overhovedet.

Det er en af de tekster, som for mig rummer en meget stor opmuntring, når jeg føler afmagt over det svære i livet.

Da min mand døde, vidste jeg bare uden eftertanke, at jeg gerne ville der blev prædi-

ket over netop den tekst til hans begravelse. Jeg tror det har noget at gøre med den stærke overbevisning, der lyser ud af denne tekst, Paulus tror på Guds kærlighed ubetinget – og han tror på, at ingen magt på jorden kan ødelægge det for os.

For mig var det en helt særlig trøst midt i det hele, at jeg kunne tro på, at den stærke kærlighed gælder os alle uden forskel. At der ikke findes den handling, som kan rive os ud af den, heller ikke når et ulykkeligt menneske vælger at forlade livet.

At jeg kunne og kan tro, at den mand jeg elskede, nu er et sted, hvor han ikke mere lider, men får lov at hvile i den omsorg, der er i Guds kærlighed.

Så selv om kristendommen gennem tiden ikke har været tilbageholdende med at fordømme selvmorderen, så står det her som den klareste modsigelse af sådan en dømmesyge – og det gør mig godt langt ind i sjælen.

Lyt engang igen til Paulus stærke overbevisning:

For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

Hanne Svensmark

Der blev prædikeret over denne tekst:

Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller sværd? – som der står skrevet: På grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår.

Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

Romerbrevet kap 8,31 - 39

GLIMT FRA PRINSESSESKOLERNES 300 ÅRS JUBILÆUM



Morgensang i Dronninglund Kirke
(Foto: Rune Thomassen)

Som beskrevet i sidste nummer af kirkebladet, var det i år 300 år siden, Prinsesse Sophie Hedevig oprettede fondatsen for oprettelse og drift af 7 skoler i det dengang noget større Dronninglund Sogn. Dette havde Dronninglund Skole taget initiativ til at markere på flotteste vis og i samarbejde med en række aktører, herunder kirken, blev det til nogle



Besøg i kirken, hvor prinsessen også fik lejlighed til at studere vores kalkmalerier (Foto: Jørgen Ingvarsdén)

spændende aktiviteter og markeringer, som vi her har samlet nogle indtryk fra. På selve jubilæumsdagen blev bogen om skolerne, som Lene Dige, Kris Dissing og Bjarne Hvid Jensen havde arbejdet intenst på gennem lang tid, udgivet, blandt andet med støtte fra Menighedsrådet. Fra kirkens side inviterede vi alle klasser i indskoling og på mellemtrinnet til fortælling om Sophie Hedevig og morgensang i Dronninglund Kirke som optakt til Prinsesse Benediktes besøg. På billedet ses 4.-6. klasse synge "I østen stiger solen op".

Sophie Hedevigs baggrund og interesse for skolevæsenet blev meget vidende og spændende gennemgået ved vores jubilæumsforedrag den 24. september af professor Martin Schwarz Lausten fra København, der har beskæftiget sig indgående med denne periode gennem mange år. Og så kom kulminationen den 25. september, hvor Prinsesse Benedikte ankom til Dronninglund Slot, modtaget af de mindste klasser på skolen med flag



Elever fra 9. årgang viser eksempel på moderne skoledag (Foto: Rune Thomassen)

og glade smil. Borgmesteren bød velkommen og Benedikte åbnede udstillingen om Sophie Hedevig på slottet. Herefter besøgte hun kirken, hvor hun fik fortællingen om dens historie og de mange aftryk, som Sophie Hedevig har sat i den gamle klosterkirke. Dagens sluttede med et veloplagt besøg på skolen, hvor prinsessen tog sig god tid til at se børnenes modeller og oprin og høre dem fortælle om det. En meget vellykket dag og et jubilæum, der fik sat fint fokus på Danmarks første organiserede skolevæsen for alle børn.

NYE LOKALER I SOGNEGÅRDEN

Menighedsrådet har besluttet at foretage en mindre ombygning af sognegården, da vi ønsker at kunne tage en del af loftet i brug. Det drejer sig om den ende, der er over køkkenet og lokale c, fra sognegården blev bygget har det været forberedt til at kunne inddrages.

Ovenpå kommer der 2 lokaler, et som kan bruges til klub, studiekredse, sorggruppe og lignende ting og en kreativ ende, hvor der er plads til maling, lim og den slags udfoldelser.

Under ombygningen kan vi ikke bruge lokale c, ligesom der kommer til at stå skurvogne på parkeringspladsen.

Ved redaktionens slutning ved vi endnu ikke helt, hvornår vi kommer i gang, men vi har et håb om, at det hele kan stå færdigt i løbet af marts måned og vi glæder os rigtig meget til at kunne tage de nye muligheder i brug.

På vegne af sognegårdsudvalget
Herman Nielsen Raasted

NY KIRKESANGER

Ny kirkesanger i Dronninglund og Dorf kirker.

Efter lang og trofast tjeneste ved vores kirke, har Birthe Christiansen valgt at fratræde sin stilling pr. 1. september. Birthe har været ansat ved Dronninglund kirke i 42 år, heraf de 21 år som kirkesanger. Og som Birthe udtrykker det, så er det med vemod at hun stopper og en del af hendes liv, som hun vil komme til at savne.

Dronninglund-Dorf Menighedsråd vil rigtig gerne udtrykke deres taknemlighed for lang og trofast tjeneste, og ønsker Birthe al mulig held og lykke fremover, samt et godt otium.

Hendes tilstedeværelse som kirkesanger vil blive savnet. Vi regner dog stadig med at se Birthe i kirken, som hun har været så stor en del af.

I stedet har Menighedsrådet ansat Ea Cathrine Kibsgaard, som ny kirkesanger og korassistent med start d. 1. november 2019.

Ea er 30 år gammel og kommer fra Vester Hassing. Her bor hun sammen med sin mand og 2 piger.

Ea er uddannet kirkesanger og har mange års erfaring inden for faget. Herudover har Ea også en uddannelse fra universitetet indenfor administration og kommunikation. Disse sidste færdigheder vil kirken gerne udfordre hende på, så hun vil udover at skulle fungere som kirkesanger også sidde fast på kirkekontoret hver fredag som koredgeafløser.

Vi glæder os alle rigtig meget til at tage godt imod Ea og høre hendes stemme i kirken.



SUPPEAFTEN

Menighedsrådet og ældresagen arrangerer i fællesskab suppeaftener i Sognegården en gang om måneden i vinterhalvåret.

Der er fælles spisning, hygge, sang og kaffe på programmet.

Alle er velkomne.

Det koster 50 kr. at deltage i arrangementet.

**Den næste suppeaften bliver:
Den 7. januar kl. 18.00**

Tilmelding kan ske til
Hanne Asmussen på
tlf. 30 13 15 90.

KRYBBESPIL OG FAMILIEGUDSTJENESTE

Torsdag den 12. december kl. 17

Når 3. årgang på Dronninglund Skole spiller krybbespil, er julen virkelig for døren.

Kom og oplev dette klassiske syngespil, hvor fårene pusler, Bethlehemsstjernen stiger op over stalden, og Maria vugger det nyfødte barn og få en god start på juleforberedelserne, hvor vi også synger nogle af adventstidens og julens kendte salmer og præsten vil sige noget om, hvorfor denne skønne fortælling også har relevans i dag.

Rune Thomassen



Julekoncert i Dronninglund Kirke 2019

tirsdag d. 3.12. kl. 19.30

Medvirkende :
 Dronninglund Kirkes Ungdomskor
 Side by Side
 Aalborg Brassband

Gratis entré
 arr. Dronninglund Menighedsråd

JULEKONCERT I DORF KIRKE

Onsdag d. 11.12. kl. 19.30

Julekoncerten er en fast tradition i Dorf Kirke, og i år leveres tonerne af Vokalisterne.

Efter koncerten serveres der kaffe i våbenhuset.

Fri entré



JUL FOR DE MINDSTE

Der holdes gudstjenester for børnehave og dagpleje således i december.

En lille gudstjeneste med julesang og fortælling og en lille gave til børnene.

- | | | |
|----------------|-----------|--------------------------------|
| Tirsdag den 3. | kl. 10.00 | Dagplejen |
| Onsdag den 4. | kl. 19.00 | Den Grønne Giraf og vuggestuen |
| Torsdag den 5. | kl. 9.30 | Dronninglund Børnehave |
| Torsdag den 5. | kl. 10.30 | Børnehuset Himmelblå |

Præsterne og kirkekulturmedarbejder

STAFETTEN: TAG OG LÆR

Af Ib Vinther

Det siges at mænd i min alder (dvs. 50 +/-) lige så godt kan besinde sig på at møde det, der bedder "midtlivs-krisen" eller "panik-alderen".

Det er nu, de lange distancer skal løbes og de højeste bjerge bestiges. Og allerhelst i fjernliggende lande med barske vindstød og rimfrost i skægget (det står så godt til de grå stænk og fjerner behændigt fokus fra den vigende hårgrænse). Pludselig indfinder der sig en uimodståelig interesse for motorcykler, racercykler, racerbiler... og for de lidt roligere gemytters vedkommende måske blot anskaffelsen af den helt store Weber-pakke, ølbrygning, eller en gourmet-surdej, der nemt risikerer at få mere omsorg end den øvrige familie til sammen.

Klicheerne står i kø og er selvfølgelig en karikatur – men lur mig om ikke de fleste af os kan spejle os lidt i billedet. Måske ikke lige præcis på disse felter, men selve følelsen. Når bryggers og badeværelse er renoveret, carporten væltet og bygget igen, når alle fliser er lagt, såvel foran som bagved, har vi småforstokkede han-mennesker ikke andet at gøre end at prøve at vende blikket fremad og indad og efter bedste evne forsøge at genopfinde os selv. Der skal lissom bare ske et eller andet nyt.

Måske fordi vores liv - dramatisk eller udramatisk - forandrer sig; nu hvor børnene kræver mindre, og tiden bliver en anden, så at sige; nu hvor vi er sat fri til langt om længe at dyrke det unødvendige, som Dronningen vistnok talte om i nytårstalen i fjor. Eller måske fordi "det skarpe hjørne" begynder at vise sig i horisonten og kroppens små signaler umærkeligt og forførerisk minder os om, at livet ikke varer evigt. Efter mange år, hvor vi havde travlt med at være voksne og fornuftige og stærke, klamrer vi os nu, i hvert fald lejlighedsvis, til påtagede ungdommelige fjollerier i et forfængeligt håb om, at dette skulle kunne bremse tidens uafvendelige løb. En tåbes strategi, det ved vi skam godt, men vi kan bare ikke rigtig finde på noget bedre.

I mit eget tilfælde er det endnu ikke kommet til hverken motorcykler eller racerbiler, men ikke desto mindre til et ganske bemærkelsesværdigt

køretøj. Pludselig, og aldeles ud af det blå, har jeg nemlig fundet en næsten umættelig interesse for noget så overflodigt (og unægtelig både ungdommeligt og fjollet) som et skateboard.

Det startede som en uventet fødselsdagsgave. Sønnen på syv havde fået et tilsvarende tre uger tidligere, og min kloge livsledsager Grete havde luret, at hér var noget, far og søn måske kunne have det sjovt med at lave sammen. Og selvom jeg aldrig havde gjort mig tanker lige i dén retning, var jeg øjeblikkelig solgt til dette drabelige stykke krydsfiner på fire hjul. Her halvandet år senere kører vi stadig flere gange om ugen.

Men hvorfor dog? Ligesom alle de andre mænds "midtlivsinteresseobjekter" strider det imod al fornuft. Trykkede ribben, værkende knæ og blå-gule haleben er bare en del af gamet. Ofte er det faktisk ikke særlig sjovt. At lære at holde balancen når det går ligeud er overkommeligt. Men derefter bliver det dybt frustrerende og så ualmindeligt svært - måske det sværeste, jeg indtil nu har kastet mig over. Ungdommens mas med at lære at tale flydende spansk eller spille Carl Niensens koncert for fløjte og orkester virker i dag som en tur til stranden på en sommerdag ved siden af.

For man bliver jo sulten efter mere, og Youtube flyder med små film af unge mennesker, der i dødsforagt lader hånt om samtlige naturlove. Og det er jo lige netop udfordringen - at det er så pokkers svært - der driver mig. At se min otteårige dreng stå i carporten i ly for regnen og i timevis øve sig på et kick-flip, hvor boardet på magisk vis løfter sig fra fliserne, drejer en omgang om sin egen akse og derefter elegant bliver fanget i luften med fødderne og lander, hvor det skal, ja, det fascinerer mig voldsomt (selvom det for mit eget vedkommende nærmere er brættet, der lander på mit skinneben). Dér er en, tænker jeg så, der ved hvad det vil sige at lære, og som helt intuitivt forstår værdien af at øve sig. Trods smertende lemmer og angsten for faldet erkender jeg, at det, der før forekom langt uden for min rækkevidde, måske, men også kun måske, en dag vil være muligt, hvis blot jeg holder fast i troen og standhaftigt overvinder mine egne motoriske og mentale be-

grænsninger. Med andre ord: stunderne med sønnike ansporer mig til at realisere oversete muligheder hos mig selv.

Så det er selvfølgelig ikke disciplinen skateboarding i sig selv, der er væsentlig. Her kan vi vist godt tale om "påtagede ungdommelige fjollerier". Og jeg kunne da sagtens leve uden, eller kaste mig over noget helt andet. Men jeg kunne næppe leve uden det, disse fjollerier fører med sig. Jeg lærer nemlig noget meget vigtigt om selve det at lære, uanset hvor banal og ligegyldig disciplinen er i sig selv.

Idéhistorikeren Lars Henrik Schmidt udlægger dannelse som den enkeltes overskridelse af sig selv i det sociale. Man kunne også tale om at udvikle livsduelighed til omverden udfoldelse af sit potentiale, eller igen: at realisere en overset mulighed hos sig selv. Det er dén udvikling, jeg hver dag arbejder med sammen med mine skønne elever på gymnasiet. Når de lærer noget, får de nemlig mulighed for at erfare, at deres syn på verden, og på sig selv, kan flyttes og ikke ligger fast. Og dermed kan jeg yde min lille del til at gøre dem duelige til livet, fordi de ser værdien af at overskride sig selv.

Men når jeg skater med Eskild, er det pludselig igen mig, der skal overskride mig selv; øve mig, analysere, korrigere, finde troen, tålmodigheden og meningen, og ikke mindst forsøge at forandre mit selvbillede. Her midt i livet, udfordret motorisk, mentalt, socialt og eksistentielt, giver jeg et lille skub til den ellers klippefaste klods, jeg kalder "mig".

Så det er ikke bare et spørgsmål om at blive dygtig, men om at bruge sig selv. Selvom dét at dygtiggøre sig kan være forbundet med både smerter og frustrationer, kan jeg kun anbefale dig, kære læser, at kaste dig ud i det. Find noget, du gerne vil lære (eller blive bedre til) og høst frugten af din møje! Ikke blot de helt særlige kundskaber, du får med dig ved at lære det, men også – og langt vigtigere – den livsduelighed du får af at tilbagelægge vejen derhen. Det er stærkt vanedannende.



HAR DU BRUG FOR JULEHJÆLP?

Dronninglund Sogns menighedspleje har et beløb til uddeling

Hvem kan søge?

Enlige forsørgere og økonomisk trængte familier, der er bosiddende i Dronninglund og Dorf Sogne.

Hvad består hjælpen af? En kurv med madvarer til juledagene + en gavecheck med et mindre beløb til hvert barn i familien.

Ansøgningskema:

Du kan få skema og hjælp til udfyldelse hos din sagsbehandler, eller skemaet kan afhentes på kirkekontoret, hvor man også kan få hjælp til at udfylde skemaet. Eller du kan hente ansøgningskemaet på kirkens hjemmeside: www.dronninglundkirke.dk

Ansøgningsfrist: Ansøgningsfristen (absolut sidste frist) er mandag d. 2/12 2019. Afleveres på/sendes til: Kirkekontoret, Slotsgade 8D, 9330 Dronninglund. Kirkekontoret kan kontaktes på 98844243.

Åbningstider: Mandag-onsdag 10-14, torsdag 14-17.

Vi arbejder sammen med kommune, der hjælper os med at vurdere, hvem der har mest brug for hjælpen.

*Venlig hilsen
Dronninglund Sogns Menighedspleje*

BEGYND ÅRET I KIRKEN

Nytårgudstjeneste den 1. januar kl. 16

Den første januar begynder vi det nye år sammen med en festlig gudstjeneste kl. 16 i Dronninglund Kirke, hvor medlemmer af Aalborg Brass Band medvirker.

Efter gudstjenesten vil vi ønske hinanden et godt nytår med et glas champagne/cider og kransekage.

Menighedsrådet og Rune Thomassen



RØDDER I KIRKEN

Kunne du også godt tænke dig at komme til en anderledes hverdagsgudstjeneste på tværs af alle generationer, så mød op i Sognegården onsdag den 29. januar kl. 16.30-18.30 til "Rødder i Kirken". Det er et helt nyt koncept, som skal stå sin prøve, og vi håber derfor, at mange møder op og vil være med til at vurdere, om det er en gudstjeneste form, vi har lyst til at indføre ca. 4 gange om året her i Dronninglund og Dorf Sogne. Programmet starter med et kvarters "drop-in" tid, hvor der er tid til en kop kaffe/te/saft, en kiks og et stykke frugt, mens man hygger sig

med hinanden. Dagens tema vil så blive præsenteret, og derefter er der forskellige aktiviteter, man kan vælge alt efter interesse, alder og lyst. Aktiviteterne er optakten til gudstjenesten og vil blive anvendt her. Efter gudstjenesten er der



fællesspisning, hvor vi denne aften gerne vil høre jeres mening om konceptet

Tak til FDF Dronninglund, som vil være behjælpelige med afviklingen af denne omgang "Rødder i Kirken"



SOGNEEFTERMIDDAGE

Sogneeftermiddagene starter klokken 14.00 i Sognegården, Rævdalsvej 5. Alle er velkomne, kaffen koster 20,- kr.

Fredag den 6. december kl. 14

»Advent i sognegården«

Ved årets sidste sogneeftermiddag skal adventskransen tændes og vi byder på et hyggeligt potpourri af kendte advents- og julesange og måske en enkelt ny. Desuden har kirkens ansatte sammensat et festligt program af underholdning og naturligvis en god julehistorie.

Ind imellem det alt dette er der kaffe og julebag.

Velkommen til en hyggelig eftermiddag i sognegården.



JULEGUDSTJENESTER

Juleaften er der 3 gudstjenester i Dronninglund og 1 gudstjeneste i Dorf.

Kirkebilen kører til de to første gudstjenester i Dronninglund.

Dronninglund Kirke

13.00 Hanne Svensmark

14.30 Rune Thomassen

16.00 Rune Thomassen

Dorf Kirke

14.30 Hanne Svensmark

Fredag den 10. januar

»Fra dreng i Hals til flådechef i Frederikshavn»

v/ Axel Fiedler, Jerup

Tidligere kommandør Axel Fiedler vil fortælle om sit liv og spændende oplevelser som dreng i Hals, sin tid i søværnet, der gjorde ham til flådechef i Frederikshavn, og om sin tid som styrmand i handelsflåden og ekspeditionsleder på krydstogtskibe.

På grund af sin nuværende ansættelse er der en lille risiko for, at vi må flytte foredraget.

I så fald kommer Axel Fiedler senere, og der vil være et alternativt foredrag den 10. januar.

Vel mødt til en spændende eftermiddag i sognegården.



KOM OG SYNG

Kom og syng, tag kammeraterne med

Korstart torsdag d. 14.11. 14.30

Junior-kor torsdage 14.30 -15.15 i Sognegården

Kortilbud til 2. – 3. og 4. classes elever



Tilmelding til organist Susanne Rasmussen, mail ser@km.dk eller sms på 24871193

Spændende nyhed: vores nye kirkesanger Ea Kibsgaard er kormedhjælper.



KØBMANDSGÅRDENS GENBRUG



Nørregade 7 · Dronninglund
Tlf. 98 84 25 03

Butikken er åben:
Mandag-fredag kl. 10-17.30, lørdag kl. 10-12.
Større ting kan afhentes efter aftale. Kig ind!

JUNIORKOR

Juniorkor for 2.-3.-4. klasse : torsdag kl. 14.30.-15.15,
sæsonstart 14.11.19.

Vi øver i Sognegården på Rævdalsvej 5

Skriv til organisten for at høre nærmere.
Organist Susanne Rasmussen, ser@km.dk

UNGDOMSKORET

For børn og unge fra 5. klasse og ældre, øver torsdage kl.
16.30 – 18.15 i Sognegården på Rævdalsvej 5.

Koret medvirker fast ved højmesser og andre begivenheder i sognet. Vi har ikke optagelsesprøve men i stedet en lille »korskole«. Hvis man vil starte i koret, skal man gennemgå korskolen, som kan vare 2-4 uger efter aftale.

Når man har bestået juniorsangerprøven, kan man begynde at tjene lidt hver gang. Man stiger i løn, når man består niveauprøverne 1-3 og for hvert års erfaring.

Interesseret: kontakt Susanne Rasmussen, ser@km.dk eller 24 87 11 93 – fridag mandag.

SORGGRUPPE

Hver 3. tirsdag kl. 10-12 i sognegården

Kirkens sorggruppe giver mulighed for at dele det forandrede liv med andre, der også har mistet og derfor kender sorgen, magtesløsheden og ensomheden.

Målet med gruppen er, at deltagerne - gennem støtte og indbyrdes samtale - får mod til at leve i den ny hverdag, og finde glæde ved livet igen.

Vil du gerne være med eller høre nærmere, så kontakt Birgitte B. Nygaard på 22 52 12 56 eller Bente Schärfe Rasmussen på 23 65 89 90.

BRUG PRÆSTERNE!

Dronninglund Sogn er stort, der er så mange sognebørn, at det ikke er muligt for vi præster altid at have det fulde overblik over, hvem der kan have brug for et besøg af præsten.

Derfor, hold jer endelig ikke tilbage for at kontakte os og bede om et besøg, det er faktisk at gøre os en tjeneste, for vi har meget brug for at møde jer i hjemlige omgivelser. Vi kommer også gerne og holder hjemmealtergang for alle, som ønsker det. Præster bliver bedre af at blive brugt!

DET SKER I SOGNEGÅRDEN

| | | |
|-------|-----------|-------------------------------------|
| 03.12 | Kl. 10.00 | Sorggruppe |
| 04.12 | Kl. 10.00 | Sognecafé |
| 06.12 | Kl. 14.00 | Sogneeftermiddag |
| 11.12 | Kl. 10.00 | Sognecafé |
| 11.12 | Kl. 16.45 | MUSiKiRKEN juleafslutning |
| 07.01 | Kl. 10.00 | Sorggruppe |
| 08.01 | Kl.10.00 | Sognecafé |
| 10.01 | Kl. 14.00 | Sogneeftermiddag |
| 15.01 | Kl. 10.00 | Sognecafé |
| 22.01 | Kl. 10.00 | Sognecafé |
| 28.01 | Kl. 10.00 | Sorggruppe |
| 29.01 | Kl. 16.30 | Rødder i Kirken Familiegudstjeneste |

BESØGSTJENESTEN

Besøgstjenesten forsøger i samarbejde med besøgsterne i Røde Kors og ældresagen at give tilbud om besøg til personer i Dronninglund sogn, som sidder meget alene hjemme. Vil du gerne have besøg af et voksent menneske en gang om ugen eller hver 14. dag?

Vil du have besøg, eller vil du være besøgsven, så henvend dig til: Elin Andreassen . Lærkevej 2 · 9330 Dronninglund
Tlf: 98 84 15 18 · Hverdage efter kl. 16.00

KIRKEKONTORETS ÅBNINGSTIDER I JULEN

| | | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Mandag d. 23.12 | kl. 10-14 | Mandag d. 30.12 | kl. 10-14 |
| Tirsdag d. 24.12 | Lukket | Tirsdag d. 31.12 | Lukket |
| Onsdag d. 25.12 | Lukket | Onsdag d. 01.01 | Lukket |
| Torsdag d. 26.12 | Lukket | Torsdag d. 02.01 | kl.14-17 |
| Fredag d. 27.12 | Lukket | | |

MØDEKALENDER

KFUM OG KFUK



KFUM og KFUK er en folkekirkelig bevægelse som bakker op om sognets arrangementer. Du er altid velkommen til at tilmelde dig, sådan at du også kan deltage i den fælles spisning.

Kontaktperson: Formand Morten Christensen 26 21 85 94

FDF DRONNINGLUND



Møderne afholdes i FDF-huset, Lundagervej 48.

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Puslinge (0. klasse) | Mandag kl. 17:00 – 18:30 |
| Tumlinge (1. – 2. klasse) | Torsdag kl. 17:30 – 19:00 |
| Pilte (3. – 4. klasse) | Tirsdag kl. 18:30 – 20:00 |
| Væbner (5. – 6. klasse) | Onsdag kl. 18:30 – 20:00 |
| Seniorvæbner (7. – 8. klasse) | Onsdag kl. 18:30 – 20:00 |
| Senior (9. klasse ...) | Efter aftale |

Der er mulighed for at flytte FDF-klasse, hvis du har en ven, du gerne vil være sammen med! Vil du vide mere kan du kontakte: Jesper Nielsen 30 68 25 70 eller Jakob Krebs 25 37 68 59 eller se på hjemmesiden: fdf.dk/dronninglund

| | |
|-------|---|
| 05.12 | Julekreds sidste gang inden jul |
| 10.01 | Nytårsfest |
| 29.01 | Rødder i Kirken - foregår i Sognegården |
| 21.03 | Arbejdsdag husk at sætte X |

Følg med på Facebook og vores hjemmeside fdf.dk/dronninglund/

ÅBEN FAMILIE

Vi er en flok unge mennesker, singler som småbørnsfamilier, der mødes under uformelle og afslappede forhold til bibellæsning og samtaler om tro.

Vi er i alderen 25-40 år. Vi mødes i private hjem hver anden torsdag. Vi lægger vægt på at være rummelige og at der er plads til alle.

Hvis du har interesse for at være med, kan du kontakte: Jakob Møller Jacobsen på tlf. 20 73 00 11.

MENIGHEDSRÅDSMØDE:

21. januar



Indre Mission

Mødestedet er Sognegården, Rævdalsvej 5, Dronninglund kl. 19.30, hvis ikke andet oplyses. Det er et åbent fællesskab, hvor enhver er velkommen til at deltage.

Vil du vide mere, kan du kontakte Rigmor Fredsgaard Jakobsen på tlf. eller sms 26 29 62 29, via mail: rigmor.fredsgaard.j@gmail.com eller kig på hjemmesiden: dronninglund-indre-mission.dk

- 05.12 Bibelkredsene mødes i hjemmene
- 13.12 Kl. 17.30 Julehygge med spisning. Jytte Uggerhalne Thomsen fortæller. Lav din egen juledekoration. Tilmelding nødvendig.
- 05.01-12.01 Evangelisk Alliance Bedeuge Kristne over hele verden samles til bøn. Tema på vejen hjem. Læs mere på www.evangeliskalliance.dk/bedeuge
- 06.01 Hos Nyt Liv, Fredensgade 4.
- 07.01 Hos Nyt Liv, Fredensgade 4
- 08.01 Uventet besøg. Tekst: Lukas 19, 1-10
- 09.01 To hjem. Tekst: Filipperbrevet 1, 21-24
- 10.01 Nyt Liv, Fredensgade 4.
- 23.01 Video oplæg og samtale
- 30.01 IM-Café. Tema: Udfordringer og glæder – med op holdstilladelser i Danmark.

BØRNE- OG FAMILIEKALENDEREN *NYT i kirken*

- 04.12 Kl. 16.45 MUSIKIRKEN
- 11.12 Kl. 16.45 MUSIKIRKEN
Juleafslutning i Sognegården
- 12.12 Kl. 17.00 Krybbespil
- 24.12 Kl. 13.00 Julegudstjeneste
- 08.01 Kl. 16.45 MUSIKIRKEN
- 15.01 Kl. 16.45 MUSIKIRKEN
- 25.01 Kl. 09.30 Familien i Naturen
- 29.01 Kl. 16.30 Rødder i Kirken
Familiegudstjeneste i Sognegården

DEADLINE:

Indlevering af materiale
18. december

GUDSTJENESTER

Gudstjenester på Margrethelund

Den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 10.30

| | |
|--------------|---------------------------|
| Dato | Margrethelund |
| 05.12 | Kathrine Buus Christensen |
| 21.12 | Hanne Svensmark |
| 02.01 | Hanne Svensmark |
| 16.01 | Kathrine Buus Christensen |

Gudstjenester i Blåbærhaven

| | |
|--------------|-----------------|
| 12.12 | Hanne Svensmark |
| 09.01 | Rune Thomassen |

Kirkebilen kører søndage og helligdage til Dronninglund Kirke:

| | |
|------------------|-----------|
| Gudstjeneste | kl. 10.00 |
| Margrethelund | kl. 9.25 |
| Blåbærhaven | kl. 9.30 |
| Rutebilstationen | kl. 9.35 |
| Stormgade | kl. 9.40 |

Såfremt gudstjenesten i Dronninglund Kirke er på et andet tidspunkt end kl. 10, kører kirkebilen efter samme plan med start 35 min. før gudstjenesten begynder.

Kirkebil til Dorf/Dronninglund Kirke fra Dorf kirkedistrikt:

Henvendelse til kirkekontoret på tlf. 98 84 42 43 senest torsdag kl. 17.

Udgives af Dronninglund Menighedsråd
Sats og tryk: BASIS-TRYK & SKILTE ApS, Dronninglund



| GUDSTJENESTER | DRONNINGLUND | DORF |
|---|---|------------------------------|
| 01.12 1. søndag i advent Lukasevangeliet 4,16-30 | Kl. 10 Rune Thomassen | |
| 08.12 2 søndag i advent Matthæusevangeliet 25,1-13 | Kl. 10 Hanne Svensmark Kirkekaffe | |
| 15.12 3. søndag i advent Lukasevangeliet 1,67-80 | Kl. 10 Rune Thomassen | |
| 22.12 4. søndag i advent Johannesevangeliet 3,25-36 | Kl. 10 Hanne Svensmark Kirkekaffe | |
| 24.12 juleaften Matthæusevangeliet 1,18-25 | Kl. 13 Hanne Svensmark Kl. 14.30 Rune Thomassen Kl. 16 Rune Thomassen | Kl. 14.30 Hanne Svensmark |
| 25.12 1. juledag Johannesevangeliet 1,1-14 | Kl. 10 Rune Thomassen | |
| 26.12 2. juledag Matthæusevangeliet 10,32-42 | | Kl. 10 Hanne Svensmark |
| 29.12 julesøndag Matthæusevangeliet 2,13-23 | Kl. 10 Hanne Svensmark | |
| 01.01 Nytårsdag Matthæusevangeliet 6,5-13 | Kl. 16 Rune Thomassen | |
| 05.01 Hellig tre kongers søndag Johannesevangeliet 8,12-20 | Kl. 10 Hanne Svensmark Kirkekaffe | |
| 12.01 1. søndag efter H3K Markusevangeliet 10,13-16 | Kl. 10 Rune Thomassen | Kl. 14 Rune Thomassen |
| 19.01 2. søndag efter H3K Johannesevangeliet 4,5-26 | Kl. 10 Hanne Svensmark | |
| 26.01 3. søndag efter H3K Lukasevangeliet 17,5-10 | Kl. 10 Rune Thomassen Kirkekaffe | |